



Nicolette is sinds 2020 burenverbinder van de buurt 'Aanloophaven'. We hebben haar een aantal vragen gesteld om haar beter te leren kennen.

Waarom Burenverbinder?

Ik werd door Simone gevraagd en was meteen enthousiast. Mede doordat de vraag gelijk op ging met een initiatief waar ik op dat moment mee bezig was: met een paar buurtgenoten hebben we de stoute schoenen aangetrokken en aan de gemeente gevraagd of we met elkaar de brug zouden mogen bedienen. We konden er geld mee verdienen (net zoals de voormalige zeilschool). Dit wilden we doen voor stichting Vaarkracht (www.vaarkracht.nl). Deze stichting maakt het voor mensen die leven met kanker mogelijk zich op het water te ontspannen. Tevens hoopten we met dit initiatief de buurt bij de gemeente meer onder de aandacht te brengen zodat er weer meer onderhoud aan onze verloederde wijk plaats zou kunnen gaan vinden (m.n. kapot buitenmeubilair). Inmiddels is er veel verbeterd in de buurt en hebben nu ook met veel buurtbewoners een maandelijkse samenkomst: "Buurten bij de Brug". Ook ondersteunen we elkaar waar nodig en doen veel gezamenlijke activiteiten. Verder heb ik veel ideeën en kan anderen daarmee inspireren.

Wat vind je het leuke aan je buurt?

De ligging aan het water en de mooie natuur. Eerst waren we nog op Amsterdam gericht vanwege werk en ons sociaal netwerk. Met name door het buurtinitiatief "De Brug" hebben we veel mensen leren kennen, mensen die bij de brug staan te wachten, er onder door varen, er zwemmen en onze maandelijks samenkomsten. Ook leren we elkaar als buurtbewoners kennen doordat we de sleutel van de brug aan elkaar overdragen.

Wat is je favoriete liedje?

Mijn favoriete liedje is 'River Lea' van Adele.

Heb je hobby's, zo ja welke?

Ik doe aan internationaal wedstrijdzeilen. Tegenwoordig varen we met de top mee en zijn op dit moment tweevoudig Nederlands Kampioen. We finishten op het afgelopen WK op een mooie vijfde plaats. Verder wandel ik graag met mijn hond.

Wat is het spannendste dat je ooit hebt gedaan?

We zeilen al jarenlang wedstrijden op een catamaran. In 2005 zeilden we het Wereld Kampioenschap in Zuid-Afrika. Een Zuid Afrikaanse zeiler had een boot beschikbaar gesteld. We zijn toen tegen een andere boot aangevaren. Onze boot was vervolgens boot total-loss. Dat was om twee redenen spannend: we zeilden andermans boot kapot en moesten gered worden. Ons avontuur leek in en klap over. De Zuid-Afrikanen waren zo aardig dat ze andere boot regelde zodat wij de dag erna weer konden zeilen.

Wat wilde je als kind later graag worden?

Ik wilde als kind graag dierenarts worden.

Wat is je favoriete eten?

Truffelpasta is mijn favoriet.

Wat geeft jou kracht?

Ik haal mijn kracht uit het doen van leuke en goede dingen en het samen organiseren met fijne mensen.

Wat is jouw wens voor je buurt?

Mijn wens is dat er een goede nautische invulling in de opstallen van de voormalige zeilschool komt.