



Karin Rienstra is Burenverbinder van de Hoeveweg. Zij meldde zich vorig jaar aan als Burenverbinder tijdens een informatie inloop in de bibliotheek. We zijn blij zo'n leuk, betrokken en enthousiaste duizendpoot in ons midden te hebben die ook nog eens initiatiefnemer is van de sociale broedplaats, Haven 5 op de Havenstraat 5.

Waarom heb je je aangemeld als Burenverbinder?

Omdat onze straat bestaat uit 2 hofjes. In een hofje is het makkelijk om elkaar te kennen en toch was het niet vanzelfsprekend om samen dingen te doen. Dat vind ik wel leuk en belangrijk. Daarom ben ik gestart met een borrel/barbecue te organiseren. Super gezellig!

En we hebben een gezamenlijk bijen-bloemen tuintje gerealiseerd. Iedereen geniet van de bloemen en het zoemen van de bijen.

Wat vind je het leukste van deze buurt?

Dat het heel verrassend is om bij de burens binnen te komen. Alle huizen zien er aan de buitenkant hetzelfde uit maar de indeling binnen is overal anders. En het is fijn dat we door het hofje meteen een besloten plek hebben om bij elkaar te zijn.

Vertel iets over jezelf dat weinig mensen weten?

Dat ik mijn werkzame leven begonnen ben als valutahandelaar. Ik heb bijna 4 jaar bij de AMRO bank gehandeld in termijnen. Dat vond ik enorm interessant om te leren maar later kwam ik er achter dat dit werk niet bij me paste.

Wat is je favoriete liedje en waarom?

Bitter sweet symphony van The Verve. Ik hoorde het lied voor het eerst in een winkel en was zo geraakt door de intensiteit van de melodie dat ik stil ben blijven staan om het af te luisteren. Nog geen idee welk liedje het was. Daar ben ik pas later achter gekomen.

Heb je een hobby en wat is dat dan?

Ja, ik wandel en lees heel graag.

Wat is het meest spannende dat je ooit hebt gedaan?

Samen met een aantal collega's heb ik een middag in een grot doorgebracht tijdens een bedrijfsuitje. Speleologie heet het: wandelen door de gangen van een grot. Ik houd erg van ruimte – openheid. Dus dit was een echte uitdaging om rustig te blijven en was zo blij dat we weer buiten waren en de blauwe lucht zagen.

Wat wilde je als kind graag worden?

Ik wilde lerares worden om de ontwikkeling van kinderen te faciliteren. Het leek me geweldig hen dingen te leren. Omdat ik dacht dat je daarvoor ook goed moest tekenen en netjes schrijven (op het bord) ben ik er niet aan begonnen.

Wat is jouw favoriete eten?

Pasta met gegrilde groenten en geraspte kaas. En elke dag een stukje pure chocolade, is goed voor mijn humeur 😊

Wat geeft jou kracht?

Mensen! Ik word elke dag wel geraakt door mensen die mooie, sociale, duurzame, creatieve en leuke initiatieven nemen. En een lange wandeling in de natuur doet mij ook veel goed.

Wat is jouw wens voor je buurt?

Dat we gezamenlijk een bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze huizen.